

# Δέσμιοι συμφερόντων, κυβερνήσεις - οργανισμοί

Του Σ. Ι. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ\*



Για την κλιματική αλλαγή πρέπει κάποιος να μιλήσει απλά. Δεν πρόκειται για πρόβλημα τεχνικό, αλλά κατ' εξοχήν πολιτικό: αφορά τα κοινωνικοτερικά αδιέξοδα του καπιταλισμού, την απόθετην υποκρισία των έμμισθων εκπροσώπων του, την εξόργιστη ανέρευκα θεματικών φορέων διατείνοντα διπέτι το αναδεικνύοντα.

Η έκρηξη του πιστοτείου EyaJallajoeckull κατέδειξε γλυφαρά (εκτός από τον κυνισμό των αεροπορικών εταιριών) πως η «μάνα γη» εκδικείται –διάτυπως που ανήκει στην εναλλακτική συνδιάσκεψη για την κλιματική αλλαγή που έγινε πρόσφατα στη Βολιβία. Άσ δοκιμάσουμε να σκεφτούμε πως οικονομική οικολογική μας πραγματικότητα έλλογα: πως η υφή και οι αιτίες πις, ποιες οι λύσεις και οι ενδεικνύομενες δράσεις για την προώθησή τους.

## Το πρόβλημα...

Το επιμελώς συγκαλυμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι παρόδηλο: όπως έγραψε ο Paul Krugman «μια άνοδος της θερμοκρασίας τόσο μεγάλη που να είναι σκεδόν αφάνταστη... αποτελεί την πιο πιθανή εξέλιξη στην συνέχεια σε στον σημερινό μα δρόμο». Και οι επιπτώσεις είναι εξόσου γνωστές: τίποτα των πάγων, πλημμύρες και αφανισμός ολόκληρων περιοχών του πλανήτη, σεισμογενείς τεκτονικές μεταστοίσεις και εκρήξεις πρασιτεών, ξηρασία και αυξηση των ερημικών περιοχών, κατάρρευση των πρωτογενούς παραγωγής και επίπτωση φαινομένων εκτεταμένου λιμού.

Οι προβληματικές συνθήκες είναι τόσο πιεστικές που η παράκαμψη τους καθίσταται αδύνατη. Αυτός είναι ο λόγος που κυβερνήσεις και επίσημοι φορείς εγγράφουν το «περιβαλλοντικό» στην πηγρότητα διάταξην των διαδικασίεων τους μέσω πομπώδεις, συχνά εκκωφαντικούς. Όμως πρόκειται για τακτικισμό –για κίνησης κατά τη βάση επικοινωνιακές που προβάλλουν το πρόβλημα για να το απαλύνουν, με απώτερο στόχο να το συγκαλύψουν έξουδετερώνων τις αντιστάσεις. Από τη Συνθήκη του Κιότο ως αυτήν της Κοπεγχάγης εύκολα διακρίνεται κανένα εξαιρέσεις, προσαρμογές, περίτεχνες ακυρώσεις για τους ισχυρούς και σημαντίνες. Ο λόγος είναι απλός: κυβερνήσεις και οργανισμούς υποκομιδούν αθέστους ιδιωτικούς καταναγκασμούς –δέσμιοι των ίδιων συμφερόντων που έχουν οδηγήσει

τον πλανήτη σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής απόγνωσης.

Οι προβλημένες περιοπές στις εκπομπές αερίων θερμοκρασίας είναι δραματικά κατώτερες των περιοδάσεων ή ρήτρας αποφυγής για τους επικειρυματικούς μεγιστάνες πάμπολες: οι κυρώσεις, όπου και όταν εμφανίζονται, πολύ κάτω από τις προσδοκώμενες κερδοφορίες. Δεν αποτελεί έπληξη ότι στο διάστημα μεταξύ 1997 και 2004 οι 40 πιο αναπτυγμένοι επαργία του Κιότο, αντί να μείνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκρασίας, τις αύξησαν.

Οι τεχνικές διαστάσεις της εριαλτικής περιβαλλοντικής πραγματικότητας, όπως και ο ανεπάρκεια των προτεινόμενων λύσεων είναι δεδομένες. Όμως πώς αντιδρούν τα επερχόμενα θύματα, οι «διαφωνούντες»;

## ...και ο αντίλογος;

Στα προδευτικά κόμματα και στις κινηματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών το περιβαλλοντικό έχει οντώς προκύψει ως κομβικό ζήτημα πολιτικής πίεσης και διστραγμάτευσης. Εμφανίζεται επίσης σειρά «πράσινων» κομμάτων καθώς και το ιδεολόγημα της πράσινης –πλην καπιταλιστικής– ανάπτυξης. Όμως στη

συντριπτική τους πλειονότητα παραμένουν αρμάχανα ως προς τις συστηματικές καταβολές του προβλήματος

και τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του: την ανεξέλεγκτη ατομική διαχείριση κοινωνικού υπερπροϊόντος από μια μικρή και ολόενα συρικανούμενη ομάδα που, χωρίς την παραμικρή νομιμοποίηση ή λογοδοσία, ιδιοποιείται, ελέγχει και κατεύνει την οξιοποίηση όσων ο πλανήτης παράγει. Δεν αποτελεί έπληξη ότι την παράγηση είναι αποτέλεσμα έκπληκτης την τεχνολογικές καινοτομίες και εφαρμογές παραμένουν έχων και μακριά από τον κοινωνικό έλεγχο. Πρόκειται για τεχνολογίες που, ενώ είναι σαφές ότι μπορούν να αναστρέψουν την οικολογική καταστροφή, είτε μένουν αδρανείς είτε υποχρέωνται να λειτουργήσουν με τρόπους περιβαλλοντικά επιβαρυντικούς. Στη σημερινή πειστική συγκυρία καθήκον των οικολογικά ενεργών οργανώσεων και πολιτικής πίεσης και διστραγμάτευσης. Εμφανίζεται επίσης σειρά «πράσινων» κομμάτων καθώς και το ιδεολόγημα της πράσινης –πλην καπιταλιστικής– ανάπτυξης. Όμως στη

νακόλουθα και περιβαλλοντικής λογοδοσίας.

Εχει σημασία στο πλανήσιο αυτό να ανασκευαστούν δύο κομβικές εικόνες που αναπαράγονται μαρικά και πιεστικά. Η πρώτη αποδίδει ευθύνες (και παραπέμπει τη λύση του προβλήματος) σε επίπεδο απομικό. Όμως οι εκστρατείες ανακύκλωσης, εν γένει περιβαλλοντικής ευαίσθητης καλ. είναι έως στον βαθμό που δεν προσδιορίζεται το πλανήσιο ενεργοποίησης και αναφοράς τους. Αν αποτελεί ουσιαστική βήμα καθ' οδόν προς μια ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος (του κοινωνικού έλεγχου της παραγωγής), είναι αξιέπαινες αν όμως αποτελεί ουσιαστικές προσαρμογές-εφαλτήρια για τη νομιμοπότητα που υπάρχουν καθεστώτος διαχείρισης του οικοσυστήματος τείνουν να λειτουργούν απορροφατολιστικά.

Η δεύτερη δοξασία ρέπει προς τον ουσιοποιο ανακρινόμενο. Σύμφωνα με αυτή το προβλήμα δεν συνίσταται στην κοινωνική ανεξέλεγκτη κρήση της τεχνολογίας αλλά στην ίδια την τεχνολογία. Βέβαια η τεχνολογία και ο συναρπάστης καταναλωτισμός δεν είναι άμορφα ευθυνών για τις σημερινές καταστροφικές συνθήκες. Όμως ποι-

ο, πώς και με τι κίνητρα κειραγωγεί τις ανθρώπινες ανάγκες; Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000 οι επικειμενικοί κολοσσοί των ΗΠΑ ζόρευαν κατά μέσο όρο 55 δια. δολάρια επιθεώς για διαφημίσεις (κατά τι λιγότερο απ' ό,τι δαπανιόταν για την παιδεία) –πόροι που με ελλογή διαχείρισαν αρκούσαν για ριζική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος. Συμπέραμα: Η απροσδιόριστη επίθεση στην τεχνολογία συνιστά υποβολλαία υπεκφυγή. Εκτός από τότε ο τεχνολογία είναι ανεπιστρέπτη, η διαχείριση της υποκρύπτητης ανθρώπινης γνώσης. Αν θέλουμε να ελέγχουμε την τεχνολογική κρήση, πρέπει να ελέγχουμε τη δράση όσων τη διαχείριζονται –και εδώ οι σιωπές είναι εξόχως αποκαλυπτικές.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση φέρνει μαζί την και το φόρμα της οικολογικής καταστροφής. Πρόκειται για προβλήμα που, για να αντιμετωπιστεί, απαιτεί λόγο και δράσεις γνήσια ριζοσπαστικές και διεθνιστικές. Οι καιροί συ μεντοτα...

\* Επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάνεπιστημιο, Life Member in Politics & History στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (CLH)

## Η τεχνοεπιστήμη και ο άνθρωπος

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΛΙΑ\*



**O**ι φυσικές καταστροφές, εξ αιτίας των τεράστιων επιπόνων που επικρέψουν, αποτέλεσαν και αποτελούν την ανταναφοριμή για διάλογο ή και αντιπαράθεση. Ετοιμάστηκαν το 1755 ανάτιες μια συζήτηση στην Αιγαίνων την περίπτωση της πράσινης θάραυρης και ατελέσφορη στον βαθμό που δεν θίγουν το εκκωφαντικό έλλειμμα παραγωγικής (συντηρεστήσεων που επικρέπουν στην ανθρώπινη υγεία) σειράς που επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία και την ανθρώπινη ανθρωπογένεση (π.χ. εκτεταμένες ρυπανσίες από επικίνδυνα υγρικά) όσο και οι μη ανθρωπογενείς (π.χ. σεισμοί, πρασιτεική δραστηριότητα), λειτουργούσαν έτσι ώστε η σύχνα με την τεχνοεπιστήμη να καταστεί περιπλοκή και αμφίσημη. Η διαφορά των φυσικών συστημάτων από τα τεχνικά συστήματα ακόμη και άταν προκαλούν καταστροφή συνεχίζουν να είναι ενταγμένη στο πλανήσιο της φυσικής ταξέν των πραγμάτων. Αντίθετα, τα τεχνικά συστήματα σταν προκαλούν καταστροφή εξέρχονται από το ορθοδοξού πλανήσιο που τη δημιουργούσε. Η παραπάνω αντίστοιχη μησύ υποδεικνύει ότι τη τεχνοεπιστήμη (ο όρος υποδηλώνει την αξεδιάλυτη σύχνη τους) έχει εγγενή θρία που καθορίζουνται από την πολυπλοκότητα των φυσικών διεργασιών. Σε πολλά γνήσια την τεχνοεπιστήμη δεν είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να θέσει τα ορθά ερωτήματα. Κατά την ιστορική διαδρομή της π

έκτοτε κυριάρχησε. Ο τρόπος για την επίτευξη του παραπάνω από τον περιγράφεται παραστατικά από σλογκάν του επικράτους στην ΗΠΑ τον περασμένο ιανόν: «Η επιστήμη ανακαλύπτει, η τεχνολογία την εφαρμόζει, ο άνθρωπος τις ακολουθεύει». Ενώ μέχρι πρόσφατα αυτό είνε καταστροφές και είκε ενδυνάμωση την προδόσιτη απόλυτη ανεξάρτητη της προσόδου, έχει ιδηνό αρχίσει να αλλάζει. Οι φυσικές καταστροφές, τόσο οι ανθρωπογενείς (π.χ. εκτεταμένες ρυπανσίες από επικίνδυνα υγρικά) όσο και οι μη ανθρωπογενείς (π.χ. σεισμοί, πρασιτεική δραστηριότητα), λειτουργούσαν έτσι ώστε με την οποία γνωρίζαμε τη γνωρίσαμε, σε κείνη την οποία δεν γνωρίζουμε τη δεν γνωρίζουμε. Αυτή η αλλαγή παραδείγματος (Τόμας Κουν) αναγκαστικά μας οδηγεί σε μια άλλη αντιμετώπιση της τεχνοεπιστήμης και συνακόλουθα των φυσικών φαινομένων, η οποία συνιστάται στην επιγνωσία και στον σεβασμό των ορίων. Πρόκειται λοιπόν για την ανάγκη υιοθέτησης άλλων ασχίων, γι' αυτό που ο Χανς Γιόνας ονόμασε «θηλυκή της ευθύνης για το μέλλον», συμφωνά με την οποία ο άνθρωποι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό που αλλάζει, γι' αυτό που απειλείται με μαρασμό και αφανισμό.

Ευτυχώς, οι ανάγκων της ιστορίας της πρόδου της τεχνοεπιστήμης φαίνεται να έχει αρχίσει να αλλάζει, οπας και οι αναγνώστες της επίσης. Αρχίζει, δηλαδή να φαίνεται ένα νέο τοπίο στο οποίο η επιστήμη ανακαλύπτει, η τεχνολογία την εφαρμόζει, ο άνθρωπος όμως δεν τις ακολουθεύει. Εντοπίζεται από την πολυπλοκότητα των φυσικών διεργασιών. Σε πολλά γνήσια την τεχνοεπιστήμη δεν είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να θέσει τα ορθά ερωτήματα. Κατά την ιστορική διαδρομή της π

\*Διδάκτωρ Νομικής-δικηγόρος